

KITE

SURFMAGAZINE



INTERVIEW

BEAR KARRY

REPORT

SUN CARE

REPORT

BVI PKRA THAILAND

0 1102 >



BP 8 710966 21128 1

KITESURF MAGAZINE - Nr. 2 - MEI - JUNI 2011 LOSSE VERKOOP NL & BELGIË € 5,50

WWW.KITESURFMAGAZINE.NL

JAMMEN IN HET PARADIJS

TEKST: BRIAN WHEELER VERTALING: JEROEN AERTS FOTOGRAFIE: HAËR CHRISTIAN

Hoewel de Britse Maagdeneilanden overlopen van "nature's little secrets", blijkt één van die geheimpjes niet zo klein. Als een waar Utopia bieden de BVI's kitesurfcondities waardig voor de kitende royalty, zoals Sir Richard Branson, Larry Page (stichter van Google) en rijen celebrities, modellen, rocksterren en hoogvliegende zakenmannen. Zij vinden maar al te graag hun vaarwater op het bijna decadent luxueuze privé eiland van Sir Richard Branson: Necker Island. Afgelopen winter echter moesten de royalty's en celebrities ruim baan maken voor veertig pro's en amateurs uit de kitesurfwereld, die een weeklang van het kiteparadijs dat de Britse Maagdeneilanden heet kwamen proeven tijdens de Billabong BVI Kitejam. Met uitzondering van de editie van vorig jaar, heeft de kitesport nog nooit een dergelijk majestueus evenement gekend.



Veel zwaargewichten uit onze sport vlogen richting de BVI's: Yuri Zoon, Andre Philip, Susi Mai, Kristin Boese, Kris Kinn, Pete Cabrinha, Shannon Best, Davey Blair, Madison Van Heurck, Sander Lenten, Tommy Fields, ... Maar ook amateurs uit een klein dozijn verschillende landen waren aanwezig, net zoals Sir Richard Branson, zijn zoon en voldoende media om al het spektakel accuraat te verslaan. Naast een uitgebreid parcours van eerder relaxte competities –freestyle, race, big air, ... - voorzag het evenement ook dagelijks in clinics of persoonlijke instructies van de pro's. Sommige

kitejammers bleven op Necker Island hangen, maar voor het overgrote deel van de troep lag er een vloot 39ft Sunsail catamarans klaar.

KLAAR, GEREED, JAM!

Na een dag van inchecken was de vloot op 27 februari reeds vroeg in de ochtend klaar om richting het noordzuiden van de Britse Maagdeneilanden te vertrekken. Fris en mistroostig weer overschaduwde het vertrek van de vloot en tijdens de reis worden de riders gekweld door hun verwachtingen. De wind was de pestkop. Op het ene moment

joeg dertig knopen wind de catamarans over het water, op het andere moment viel de wind doodstil. Halverwege de eerste oversteek echter kwam de zon uit en werd de wind eindelijk stabiel. Bij aankomst aan Saba Rock – een miniscuul eiland voorzien van een bar, hotel en restaurant- meerden de cats aan boeien aan en konden de troepen eindelijk hun kites oppompen om in het tropische water te gaan spelen. Helder, klaar en hemelsblauw, het water voelt hier even heerlijk als het er uit ziet. "Het is wel 27°C, net zoals het water in Florida, in de zomer." Zegt Jeremy Lund.



Rond de middag viel de wind weg, maar de crew werd snel gecompenseerd met drankjes, een geweldige lunch en live muziek op Saba Rock. Alsof er een timer op stond trok de wind na het eten weer helemaal aan, waardoor de Eustachian Sound zich ogenblikkelijk met een veertigtal kitters vulde. Toeschouwers bevolkten al snel de uitkijkposten aan de rand van het strand om het geweldige spektakel op te nemen. Na een dag spelen in het turkoois water stond er opnieuw een feestmaal, voorzien van voldoende drank en livemuziek, voor de gasten klaar. Voor iedereen zich 's avonds in de boten terugtrok briefte de Charlie Smith, de costichter van de BVI Kitejam, de crew. De volgende dag stond er 's ochtends een rondje Necker Island op het programma.

Met weer een prachtige dag in het vooruitzicht, navigeren de kapiteins hun cats op motor rond Eustatia Island om het anker te laten zakken bij de meest zuidwestelijke punt van Necker Island. Met al het materiaal voor de race gepakt bestormden de pro's en amateurs Necker Beach. Na een tweede briefing vertrokken de amateurs eerst, in twee heats, gevolgd door de pro's in één heat. Chris Ernst, presentator voor de ESPN Winter X-games en reeds een tiental jaar commentator van de meest recente Olympische Winterspelen, praatte samen met Laurel Eastman het evenement aan elkaar. De wind hield sterk aan en iedereen rondde het eiland op twintips, raceboards of strapless surfboards.

Sir Richard Branson, die na een knieoperatie, tengevolge van een skiongeluk, niet kon kiten, vond op het strand de gelegenheid om met de deelnemers te chatten en alle energie en goede vibes van de competitie rond zijn thuishoofd te absorberen. Steven Schank en Kirsten Boese kwamen als winnaar uit de pro races. Een big air competitie was de volgende opgave. In de krachtige tienmeterwind ging Shannon Best met de eerste plaats en de hoofdprijs: een krat champagne, lopen. Tommy Fields werd voor zijn consistentie op het vlak van high jumps met één fles beloond.

Na het competitieve gedeelte van de dag kwam in het zwembad aan de rand van het strand de lunch voorbij drijven in drie meter lange sushiboten. Na een dag de exquisite sfeer van Necker Island te hebben opgesnoven maakte iedereen zich klaar voor de volgende overtocht: die naar Anegada, zo'n 15 mijl verderop.

EEN VERLATEN PARADIJS

Twee uur later arriveerde de vloot, die onmiddellijk ankerde bij het Anegada Reef hotel waar na het avondeten het eerste themafeestje: Thight and Bright, die avond zou volgen. Vanwege de lichte wind spendeerde de crew de dag relaxend in de pure smetteloze omgeving van Anegada. Wanneer de zon onder gaat duurt het niet lang voor



de creatieve kostuums worden bovengehaald. Het dansen, drinken en socializen ging door tot diep in de avond tot de groep zich stilaan begon terug te trekken naar het veld van verlichte masttopjes dat onder de onvervuilde sterrenzee reflecteerde.

De volgende dag, vroeg in de ochtend, maakte de kitejamtroep zich klaar om richting Windless Bight, slecht enkele kilometers van de noordkant van Anegada, te pruttelen. Nadat de helft van de groep in een downwinder naar Cow Wreck Beach gelanceerd was, kozen de natuurlijke inwoners van het eiland –een grote vlucht flamingo's- het lucht-ruim en zweefden ze gracieus over de groep kitters. Met 10 tot 12 meter kites, waveboards en twintips spelevaarde de groep een route downwind in de

sideshorecondities. Met 's werelds derde grootste barrière rif rond de noordkant van het eiland scoorden de kitters de ene klassegolf na de andere aan de buitenkant en perfect vlak water binnen het rif.

Bij aankomst aan Cow Wreck –een mooier strand kun je je niet voorstellen- kon de crew een stevige lunch en wat rust gebruiken. In de namiddag stond er namelijk een freestylecompetitie en een clinic met de pro's op het programma. Hoewel veel amateurs en pro's een mooie freestyleshow lieten zien, waren het vooral Yuri Zoon en Kris Kinn die domineerden met hun krachtige, stijlvolle en technisch hoogstaande style. De voorspellingen voor de volgende dag zagen er weinig veelbelovend uit, dus het feestje die avond –"tribals" was





het thema- was zo mogelijk zwaarder dan die van de vorige dagen.

De wind verraste de volgende dag en de oneindige voorraad Rebootizer, een magisch ontweningselixir, was meer dan nodig om de crew terug naar het land van de levenden te brengen. Twintig knopen in de ochtend, dus de crew trok terug naar Cow Wreck voor een dagje freeriden, vraag en antwoord en clinics voor de kitejammers, de reporters en de newbies. Die avond sloot een K en J costumeparty het Anegadagedeelte van het evenement af. Volgens de dresscode was het verplicht om een

kledingstuk dat met een K of J begint te dragen. K staat dan voor Kite en J voor Jam.

DE CIRKEL IS ROND

Op de weg terug richting het noordzuiden, konden verschillende kitters het niet laten om van tijd tot tijd een stop in te laten en de bovenaardse riffen van Necker of Eustatia Island in close-up te bekijken. Voor de lunch –en het was ongetwijfeld de beste lunch van de hele trip- kwamen we weer samen bij de Bitter End Yacht Club waar de kitters al plannen begonnen te maken voor rest van de dag. De voorspellingen voor de rest van de dag zagen er

niet goed uit. Hiken, snorkelen en een bezoek aan de notoire Baths (een iconisch strand en nationaal park) bezorgden de crew een dag van avontuurlijke ontspanning.

Rond negen uur in de ochtend van de volgende dag wierp de vloot het anker voor de kust van Eustatia Island. De Cabrinha crew had een goede redding om te laat te komen. Pete Cabrinha: “We werden deze ochtend wakker en merkten dat de boot stevig schommelde. Ik wist onmiddellijk wat dat betekende. Ik keek naar buiten en zag whitewater! We moesten gewoon het water op! We vonden een mini-eilandje met een point-breakgolf, een prachtig zandstrand, palmbomen en kristalhelder water. Idyllisch in elke betekenis van het woord!”

Geen wind, maar de opties waren er niet minder om: SUP, snorkelen, zwemmen, luieren, hiken tussen de geiten van prickly Pear island en wakeboarden op de Billabong BVI Kite Jam obstacle course! Dre, Best, Blair en de rest van de pro's gingen helemaal los op de wakeboardbaan met rails, backflips, spins en zelfs enkele inverts.

Necker Island bood de perfecte omgeving om de Kitejam die avond te besluiten. Heerlijk avondeten, live muziek met soul, een magische atmosfeer en niets dan goede vibes. Branson weet hoe hij een feestje moet geven. Naast de competitie awards voor de pro's en amateurs werden er ook prijzen uitgedeeld in de categorieën: partyanimal, meest verbeterd, beste kostuum, en ga zo maar voort. De grotere prijzen waren onder andere een custom Billabong BVI Kitejam kite van Cabrinha en een gelijkaardig board van Aggression. Twee boards werden tevens voor het goede doel geveild.

Na een week verdwalen in de rustige zorgeloze sfeer van de Caraïben werd één ding zeker. Van Necker Island en Anegada tot Bitter End en Eustatia; de Britse Maagdeneilanden huizen een schat aan kitejuweeltjes. Met ongerepte natuur, onbeschrijfbaar schoonheden, fantastische kitemogelijkheden en een geweldige compagnie wordt het kiteboarden niet veel beter dan dit!



SIR BRANSON DE KITER

Memorable ervaringen

Sinds Branson tien jaar geleden heeft leren kiten bij Necker's Watersport Center ontbreekt het hem niet aan mooie ervaringen.

“De enige keer dat er een naakte vrouw op mijn rug zat was tijdens het kiten. Dus als het naakte vrouwen aantrekt, waarom zou je dan niet leren kiten?”

“Ik vind het geweldig om met mijn kinderen te kiten. Vorig jaar probeerden we het Cross Channel record voor kitters te breken. Bij een dikke windkracht acht weigerde de boot om nog verder te gaan, maar de kitters deden het prima en

vermaakten zich. Het was een geweldige ervaring. Volgend jaar gaan we terug en proberen we weer het record te breken. Het is prima om voor jezelf een bepaald doel te visualiseren en er dan vol voor te gaan.”

“Hoe de Kitejam is ontstaan? Larry Page, zijn vrouw en ik beslisten op een gegeven dag terug te kiten naar Necker van een eiland dat zo'n 15 mijl verderop ligt. Alles wat kon fout gaan, ging ook effectief fout. Lucy's (de vrouw van Larry) kite kwam rond de propeller van de boot te zitten. Larry ging door, waardoor we geen reddingsboot meer hadden. De wind viel weg waardoor we meer dan vier uur aan het kiten zijn geweest vooraleer we terug op Necker wader te gaan, maar de kitters deden het prima en

aan land waren. We hadden veel geluk. Pas de volgende dag konden we er weer om lachen, en toen bedachten we ook onmiddellijk het concept van de Kitejam.

DE TOEKOMST VAN HET KITEBOARDEN

Als grote fan van het kiteboarden heeft Sir Richard Branson grote verwachtingen voor de sport. “Ik hoop dat het kiten meer aandacht zal krijgen. Ik houd van tennis, skiën en balonvaren, maar kiten is toch ongetwijfeld mijn favoriet. Honderdduizenden mensen zouden het moeten proberen.” Branson is aan het lobbyen geweest om van het kiten een Olympische sport te maken. Het is de ideale sport voor de Olympische Spelen. Dit is waar de Spelen aanvankelijk voor zijn bedacht.”

